

Al met al vind ik het dus een voorrecht om sponsor te mogen zijn van het TCF en nu als penningmeester mijn bescheiden steentje bij te dragen. Tenslotte zou ik het fijn vinden als er wellicht nog enkele enthousiaste mensen zijn, die zich, op wat voor manier dan ook, willen inzetten voor het TCF: alle hulp is welkom!



Hartelijke groet Helma Sengers .

Nieuws over dr.Tenzin Namdul

Het is al weer twee jaar geleden dat hij in Nederland was en velen vragen zich af hoe het met Tenzin is . Tenzin woont en studeert tegenwoordig aan de Emory University in Atlanta. Hij studeert daar culturele antropologie en hoopt over 3 jaar zijn PHD graad te hebben behaald. Deze studie kost hem heel veel tijd en aandacht. Tenzin is nl.1 van de 3 studenten uit een groep van 1500 studenten die een beurs daar heeft gekregen. Dankzij deze beurs heeft hij nu een eigen inkomen en wordt zijn studie betaald.



Natuurlijk blijft hij op de achtergrond werk voor onze stichting verzetten en wanneer mogelijk zal hij weer naar Nederland komen. Hij groet een ieder van jullie met *TASHI DELEK , much love and peace.*



NIEUWSBRIEF



April 2015
Jaargang 10

VAN DE VOORZITTER

Lieve mensen allemaal,
Nooit is het mij zo zwaar gevallen om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief..

De laatste heeft u ontvangen in juli 2014, te lang geleden, maar ik ga uitleggen waarom.

De laatste keren dat er een nieuwsbrief is verstuurd heb ik steeds verteld over de ernstige ziekte van Paula.

Paula was onze secretaresse, penningmeester en verzorgde ook de nieuwsbrief samen met mij.

Midden 2014 werd duidelijk dat de ziekte steeds ernstiger werd en op 5 dec. 2014 is Paula overleden aan de gevolgen hiervan.

Paula betekende heel veel voor mij, ze was mijn maatje met wie ik een zeer intense band had. Ze maakte 30 jaar lang deel uit van mijn leven. Samen hebben wij de stichting opgericht, vele reizen naar India, Nepal en Tibet gemaakt, lief en leed gedeeld.

Ik heb Paula bij mij thuis tot haar dood toe mogen en kunnen verzorgen. Het was heel zwaar, maar vooral bijzonder en intens.



Paula's wens was in besloten kring afscheid te nemen van het leven op haar eigen manier, haar uitvaart had ze voor het grootste deel al klaar.

U zult begrijpen wat een gemis, verdriet en leegte er is ontstaan na haar sterven. Niet alleen bij mij, maar zeker ook is ze een enorm gemis voor onze stichting, waar ze jarenlang heel veel voor heeft gedaan, belangeloos en bescheiden, zoals ze was.

Daarom heb ik niet de tijd, energie en inspiratie gehad om veel werk te verzetten voor de stichting. Natuurlijk gaat ons werk in India gewoon door. Tenzin Loden verricht daar veel en vooral goed werk.

Maar hoe nu verder met onze Stichting, ik voel me zeer verantwoordelijk voor de 42 kinderen die we ondersteunen in India, maar ik kan niet alleen deze verantwoording dragen. Gelukkig heeft Helma Sengers zich bereid gevonden om voorlopig het werk van Paula voor een deel over te nemen.....hier ben ik blij en dankbaar voor.

Toch wil ik nogmaals een dringend beroep doen om hulp willen we het voortbestaan van de stichting op lange termijn kunnen garanderen. Het is vooral belangrijk dat we 1-2 personen vinden die samen met ons de kar willen trekken. Een boekhoudkundige kracht zou fijn zijn en iemand die ook praktische zaken mee aan wil pakken, zoals festivals

en markten mee organiseren.
WIE WIL ONS KOMEN HELPEN ??????
Veel tijd hoeft het niet te kosten, wel kost het :
Enthousiasme
Betrokkenheid
Wil tot samenwerken

Hermien Jalink
Voorzitter T.C.F.

We willen u ook nogmaals wijzen op de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief, wat moet u hiervoor doen ???

U moet zich zelf aanmelden op de hoofdpagina :
Aanmelden nieuwsbrief..
Uw email invullen en klaar !

Af en toe sturen we nl.alleen via onze website nieuws aan u door , hiermee besparen we kosten en blijft u toch op de hoogte.

Brief van Helma Sengers, nieuw bestuurslid

Hallo allemaal,

Hierbij wil ik me graag aan jullie voorstellen, ik ben de nieuwe penningmeester van het Tibetan Childrens Fund. Zoals jullie weten is de vorige penningmeester, mede-oprichtster van het TCF en een dierbare vriendin van mij, Paula Schepers, eind vorig jaar overleden. Gelukkig heeft ze mij persoonlijk alle gegevens en werkzaamheden overgedragen, dus ik hoop dat ik een waardige opvolgster voor haar kan zijn.

Ik ken Hermien en Paula al vele jaren en heb twee maal de gelegenheid gehad met hen naar India te reizen, waarbij wij als groep een audiëntie hebben mogen meemaken bij de Dalai Lama, absoluut een onvergetelijke ervaring!

Zelf ben ik 55 jaar en al 38 jaar werkzaam in de zorg. Ik ben Physician Assistant, hetgeen betekent dat ik taken over mag nemen van een medisch specialist. Voor mij betekent dit het draaien van spreekuren voor huidkanker, eczeem en psoriasis en het verrichten van kleine operaties. Aangezien deze (fulltime) baan mij veel tijd en energie kost vind ik het fijn om af en toe vrijwilligerswerk te verrichten, wat eigenlijk iedereen af en toe eens zou moeten doen...

Het geeft nou eenmaal een fijn gevoel om iets voor een ander te kunnen betekenen, al is het maar (voor mij tenminste) op zeer kleine schaal. En de Tibetaanse kinderen in India hebben onze hulp meer dan nodig! Ik heb een aantal van hen persoonlijk ontmoet in India en dit heeft een zeer diepe indruk op me gemaakt. (zie volgende pagina)



In memoriam

Paula Schepers geb.16-07-1942

- *+ 5-12-2014*
- *Ohm Shanti....ik ben vrede*

*Het was tijd, mijn levensreis is ten einde,
ik vertrouw op het licht....leef in liefde !!*

Helma Sengers,
Nieuw bestuurslid



**Binnenkort vindt u
weer ons financieel
jaarverslag over 2014
op de website van onze
stichting :
www.tibetanchildrens.org**

Contact persoon in India
Dharmasala, Tenzin
Loden

